



Met Tendens naar Twente!  
De Lutte 14 t.e.m. 21 augustus 2015



## Gemoedelijk Twente – 14.08.2015 – 21.08.2015

### Vakantiehuis De Meidoorn in 't Keampke (De Lutte)

Situering:

De Lutte is gelegen in het prachtige Twente. Het is een omgeving met heel veel groen en tal van boerderijen. Het vakantiedomein 't Keampke bestaat uit een vijftal woongelegenheden die alle noodzakelijke voorzieningen voor mensen met een fysieke en mentale beperking nodig hebben. Werkelijk alles is voorhanden. Het domein wordt gerund door twee bijzonder lieve mensen waarbij men werkelijk met alle vragen terecht kan.

Hieronder de indeling van het vakantiehuis:



De twee eigenaars zien er als volgt uit en zijn bijzonder lieve mensen:



Henri en Magret

Daar gingen de twee begeleiders samen met zes deelnemers een rustige vakantie doorbrengen. Er waren daarnaast nog een paar andere groepen aanwezig op het domein. Alles zag er tiptop in orde uit en er was heel wat plaats voor ons.



## De deelnemers:



Anjelies



Wim



Liza



Annemiek



Jan



Rene

**De begeleiders:**



Paul en Helena Demeyere – De Muelenaere (De Panne – België)

## Vrijdag 14 augustus 2015

Paul en Helena kwamen tegen ongeveer 10.30u. 's morgens aan bij Stichting Tendens Vakanties te Arnhem. Ze kwamen uit het verre Vlaanderen en meer bepaald uit De Panne (de gemeente waar ook kabouter Plop woont).

Die vrijdag 14 augustus 2015 vertrok er een busje met Wim, Annemiek, Rene, Jan, Paul en Helena vanuit Arnhem naar De Lutte. Daar kwamen we aan in ons mooi en gezellig vakantiehuis.

Eventjes later kwamen ook Anjelines en Liza aan. Paul maakte vlug koffie en sneed een lekkere cake aan. Ook werden er nog andere koekjes op tafel gezet. Samen dronken we koffie of thee met wat lekkers erbij. De broer van Liza was er ook bij. eens rond



Iedereen keek vlug eens rond op het domein en in het huisje. Het was een totaal nieuwe omgeving en iedereen was wel benieuwd waar we die week gingen verblijven. Ook de keuken – waar er lekker zou gekookt worden – werd aan een korte inspectie onderworpen.

Op het eerste gezicht leek alles in orde en zouden we dus logistiek alleszins op een mooie plek zitten om er een prima vakantie van te maken.

Daarna werden de kamers verdeeld, bedden opgemaakt en koffers uitgepakt. Nadat iedereen geïnstalleerd was, konden we beginnen koken. Liza stond erop om mee te helpen en sneed de komkommer in plakjes. Ook Jan stelde alvast voor wat te helpen.

Het werd een lekker en gezellig avondmaal met een heerlijk slaatje, macaroni en balletjes in tomatensaus.



Na het toetje brachten we de restjes salade naar de kippen, gingen we douchen en keken we gezellig wat tv (Sterren Muziekfeest op het Plein). Het was een waar feest. Al de deelnemers zongen mee en genoten met volle teugen van het spektakel op TV. Ze kenden de namen van alle artiesten die mee deden en vonden het heerlijk om hun favoriete muziek te horen. Vooral bij de muziek van Jannes ging Anjelies uit de bol. We wisten toen nog niet dat we in de loop van de week Jannes live gingen kunnen aanschouwen. Om in de sfeer te komen hier de link naar één van z'n nummers (Zwevend naar geluk) waarmee hij heel veel succes oogstte:

<https://www.youtube.com/watch?v=cfEy4OcU820>

Uiteraard was er een drankje en waren er ook nog chips en andere versnaperingen. Uiteindelijk is het vakantie en mag er al eens uit de bol gegaan worden.

Zaterdag 15 augustus 2015



Op zaterdagochtend gingen we kaartjes kopen. Om daarna heel veel kaartjes te schrijven.





Daarna aten we een Belgische 'croque garni'.



Na onze lunch reden we naar het centrum van De Lutte. Daar wandelden we rond en genoten we van een drankje op een terras.





's Avonds speelden we spelletjes. Het avondeten maakten we samen klaar (hapjes, sla, aardappelen met boontjes en schnitzels en ijs met fruit als toetje). En we schreven nog wat kaartjes.



Enkelen waren toen toch al een beetje moe en gingen redelijk vroeg slapen.

Rond 22.00u. was iedereen zo ongeveer naar bed. Morgen was er immers weer een dag.

## Zondag 16 augustus 2015

Op zondag 16 augustus reden we naar Losser. Daar waren er Bruegheliaanse feesten met kraampjes, optredens en een optocht.

Maar eerst kaartjes posten! Dat was alleszins een belangrijke gebeurtenis.



Daarna begon het weer harder te regenen. De optocht werd afgelast wegens het slechte weer. Maar met onze regenjassen aan genoten we van de gezellige kraampjes, lieve mensen, een kop warme koffie of chocomelk, gekke figuren, ...



En voor het optreden van Jannes lieten we ons nog wat verder natregenen!



Wist je dat Anjelines én een handdruk kreeg van Jannes én een handkusje. Ik kan het getuigen want ik heb het gezien. Super!! Anjelines helemaal door het dolle heen.

Terug in ons huisje namen we een (warme) douche en trokken we droge kleren aan. Dat was alleszins nodig want iedereen (en vooral Paul en Anjelines die tot de laatste snik naar Jannes bleven kijken waren kliedernat). Daarna gingen we weer heerlijk koken.



## Maandag 17 augustus 2015

Toen we de maandagochtend wakker werden, was het nog steeds aan het regenen. We speelden dus enkele spelletjes in ons huisje terwijl Jan en Paul om boodschappen waren. Jan vond het zeer leuk om mee te gaan winkelen (soms was Paul hem dan wel kwijt in de winkel omdat Jan richting snoep was vertrokken). Uiteraard dronk Jan ook een koffietje in de Albert Heijn.

Als lunch aten we een zeer lekkere omelet.



We hadden pas alles opgeruimd toen Rene zei: “daar zijn ze!” En ja hoor, daar kwamen twee prachtige paarden met een huifkar aangereden. Vandaag stond er een huifkartocht op het programma. En dat vonden we super! De vriendelijke koetsier Paul hielp ons in de huifkar en daar gingen we. We reden langs mooie paadjes door het prachtige Twente.





We reden echt langs prachtige paden en doorheen heel veel bosrijk gebied. Het was prachtig. Uiteraard moest er ook nog eens gestopt worden om de inwendige mens te versterken. We maakten van de gelegenheid gebruik om ook iets te doen met de rode draad.

In een gezellig cafeetje waar de mensen superlief waren bestelden we koffie en/of chocolademelk en namen deze prachtige foto:





Op de terugweg weer prachtige bossen en kleine paadjes. Onze koetsier had werkelijk een zeer mooie tocht voor ons uitgestippeld. Zelig was dit ritje. Iedereen had super genoten.





Rond 17.30u. kwamen we na een zaligmakende tocht uiteindelijk weer aan in de Meidoorn. Iedereen was hartstikke blij en had genoten van de prachtige namiddag. Ondertussen was

het wel weer heviger beginnen regenen. Gelukkig zaten we nu binnen. We hadden nog een pril namiddagzonnetje kunnen meepikken maar nu was er weer hevige regenval.

Iedereen ging douchen en dan zou er weer lekker eten worden klaargemaakt. Anjelies wou ook nog eens genieten van de sauna. En genoten heeft ze.



Terwijl Anjelies in de sauna ging zou Liza helpen met de aardappelen.



Eerst was er een voorafje dat werd bereid met de hulp van Jan. Het zag er alleszins superlekker uit.



Daarna werd er nog een superlekker avondmaal geserveerd. Uiteraard volgde er ook nog een toetje. Vooral voor Rene was een avondmaal zonder toetje totaal ondenkbaar.

Na het avondmaal zou Rene nog een spelletje spelen. Rene had in de loop van de dag de Toren van Pisa gaan lenen bij de receptie. Bij de receptie kon je kasten vol spelletjes helemaal gratis uitlenen. Er waren ook leuke puzzels bij. Er was werkelijk voor elk wat wils.

Rene was helemaal gek op die Toren van Pisa en kon het spel ook goed spelen. Zelfs in z'n eentje beleefde hij hier veel plezier aan. Rene speelde uren met het spel.



De andere mensen keken nog wat TV. Sommigen kenden werkelijk het ganze TV-programma van elke avond uit het hoofd en wisten heel goed wat ze wilden zien. Liza genoot ervan om nog eventjes aan tafel te zitten en wat te kleuren of een ander spelletje te spelen. Zoals gewoonlijk trokken Liza en Anjelies meestal als eersten naar de kamer. Ook Jan ging elke avond redelijk vroeg (+/- om 21.00u.) naar bed. Jan was 's morgens wel altijd de eerste wakker. Soms nog voordat Paul er was. Jan zette dan koffie. Leuk voor Paul om zo op te staan.

## Dinsdag 18 augustus 2015

We beginnen met de ochtend. Paul en Jan waren zoals gewoonlijk gaan winkelen bij Albert Heijn. Tot de grote verrassing van beiden mochten we bij het afrekenen aan de kassa een boeketje bloemen meenemen. Paul sprak met Jan af dat hij ze ging geven aan Helena.



Helena was superblij met de bloemetjes en nam die met graagte in ontvangst. Iedereen ontbeet op z'n gemak en proefde allerlei lekkers meegebracht door Jan en Paul. Paul had ook nog twee bellenblazers meegebracht voor Rene want z'n potje was leeg. En Rene kon ongelooflijk genieten van het bellenblazen.

In de voormiddag werden nog wat spelletjes gespeeld. Anjelies en Rene waren nieuwe gaan halen bij de receptie en zouden vandaag eens 'Mens erger je niet' spelen.

Ondertussen deed Helena een wandelingetje met de vrijwilligers. 's Middags zouden we een lekkere hamburger eten. Rond 11.30u. begon Helena met de voorbereidingen voor de lekkere hamburger.

Iedereen was toch wel benieuwd wat Helena daar allemaal uitspookte in de keuken en uiteraard volgde Jan de werkzaamheden van zeer nabij op. Paul zorgde ondertussen dat iedereen z'n gepaste drankje had en ging hij ook nog een en ander vragen bij de receptie. Liza hielp traditioneel mee om de tafel te dekken. Liza vindt dit heel fijn en stond er bijna altijd op dit te mogen doen. De aardappelen die nog over waren van de vorige dag werden gebakken, een tomaatje en een paar blaadjes salade, etc. Ook nog wel een klein beetje saus op de hamburger. Er werden ook nog wat nootjes op de salade gestrooid. Het geheel zag er gewoon verrukkelijk uit.



Uiteindelijk zag hij er ongeveer als volgt uit:



Onnodig te vertellen dat iedereen dit zeer lekker vond.

Daarna was het tijd om naar het natuurmuseum te vertrekken. Ook vandaag was het immers nog altijd een regenachtige dag. Dit noodzaakte ons dan om toch binnen wat activiteiten te doen.

Het museum Natura Docet Wonderryck Twente is gelegen in Denekamp en is echt een bezoekje waard.

Verwondering over al het mooie dat de natuur te bieden heeft is de boodschap van Natura Docet Wonderryck Twente. Maar, soms kom je ook even met beide voeten op de grond. Tussen nu en een eeuw geleden is er in de natuur veel veranderd.

Elke zaal in het museum heeft zijn eigen verhaal.

*Twente door de ogen van...* kikker, das, torenvalk, vlinder en haas laat het landschap zien zoals de mens dat nooit kan beleven. Van hoog uit de lucht, aan de rand van het water en tussen de grassprietjes door.

*Planten en dieren van Twente:* een ontdekkingsstocht naar vroeger en nu, een ontmoeting met wolven vol vlinders en bermen vol bloemen zoals je dat nu niet meer tegenkomt. Leer via zijn werkkamer Meester Bernink kennen in zijn eigen tijd.

*De Oertijd:* Bijzondere fossielen en mineralen zijn voorwerpen die als gids dienen bij een miljoenen jaren durende reis die Twente maakte van een gebied aan de Tropen tot bij de Noordzee.



*Twente bij Nacht* is de zaal waar nachtuilen de weg wijzen door het duister: een spannend verblijf met dieren van Twente in het donker.

*Een dag met Bernink in 3D:* op zoek naar een vlinder ontmoeten we samen met Bernink een steenarend die een slang probeert te vangen die net een kikker te pakken had waar de vlinder overheen vloog.



*De Wonderkamers*: deze geweldige zalen vol dieren tonen de fascinatie van Bernink voor alle mogelijke diversiteit die de natuur maar bieden kan. Van ijsvogel tot paradijsvogel, van vogelbekdier tot krokodil.



Ook een bezoekje aan het Funky Forest was beslist de moeite waard.

Water stroomt, bomen groeien en vlinders vliegen. Funky Forest is een interactieve presentatie waarin kinderen deel worden van een digitale wereld die ze zelf maken. Bedoeld voor de leeftijd van 4-12 jaar (... maar wedden dat 'grote mensen' straks staan te trappelen om er ook in te mogen!). Wij zijn alleszins naar binnen gegaan.

Ook de deelnemers genoten van dit alles. Je vindt er een gigantische collectie opgezette dieren en bovendien zijn er heel veel interactieve mogelijkheden. Daarnaast is er nog een grote, mooie tuin die je eveneens kan bezoeken. Het gaat van de oertijd tot nu.

Het museum werd opgericht door een waar natuurliefhebber die z'n hele leven wijdde aan het bestuderen van de natuur. Hij was ook een verwoed verzamelaar. In de loop der jaren heeft het museum ook mooie verzamelingen mogen ontvangen in bruikleen en / of als gift. Soms komt er al eens een legaat binnen waardoor het verder bestaan van het museum gegarandeerd is. Het personeel was zeer vriendelijk en we kregen een mooie korting op de toegangsprijs.



Alles bij elkaar genomen was dit een zeer aanbevelenswaardig museum voor jong en oud. Je kwam er heel veel te weten over de dieren en de mensen. Leuk en leerrijk. Ook onze deelnemers vonden het een heel tof museum. Als afsluiter kregen ze van de lieve mevrouw aan de balie nog een pakketje met een aantal leuke ansichtkaarten.



Na het bezoek aan het museum gingen we terug naar ons huisje. Iedereen ging zich wat opfrissen en een beetje rusten. Vanavond zouden we uit gaan eten ... en wel naar het pannenkoekenhuisje. HmMMMM, HmMMMM, ....

Paul was in de ochtend langs geweest om een tafeltje te reserveren voor de groep. Ondertussen had hij ook al eens een glimp geworpen op de menukaart en wist hij iedereen te vertellen dat ze zeer veel soorten pannenkoeken in huis hadden. Dit zou smullen worden.



En ja ... als je de foto's bekijkt (die spreken voor zich, me dunkt).









Uiteraard kwam er ook nog een lekker toetje dat er als volgt uitzag:



## Woensdag 19 augustus 2015

Op woensdag – eindelijk was er weer eens stralend weer voorspeld – zouden we naar het openluchtmuseum gaan.

In de ochtend deden we het een beetje kalmer aan. Voor het ontbijt had Paul voor iedereen een reuzencroissant meegebracht. Die gingen erin als zoete koek.



In de voormiddag genoot iedereen van de omgeving van het huis. Rene zat rustig bellen te blazen en sommigen waagden zich aan de schommel. Jan genoot van het zonnetje. Na drie regenachtige dagen was die meer dan welkom. Het was heerlijk om eindelijk eens weer 'in zomermodus' te zijn. Op de speeltuin was er voor elk wat wils. Er stond immers ook een pingpongtafel en verder was alles zeer rustig. Annemiek ging vlug nog een sleutelhanger kopen bij de receptie. Ook werden er nog wat nieuwe spelletjes gehaald.





s' Middags waren er lekkere hapjes in de vorm van meloen met parmaham.



Na de middag vertrokken we dan eindelijk richting openluchtmuseum. Ook hier konden we voor een mooi prijsje naar binnen.

Er waren tal van huisjes en ook de dieren ontbraken natuurlijk niet.



Het openluchtmuseum is gelegen in Ootmarsum.

Meer info hierover kan men vinden op de volgende website:

<http://www.openluchtmuseumootmarsum.nl/>

In Twente, bijna tegen de Duitse grens, is dit uniek openluchtmuseum te vinden aan de rand van het historische stadje Ootmarsum. Het is een museum dat het leven op het platteland van honderd jaar geleden in Twente laat zien. Je vindt er de typische Saksische boerderijtjes, compleet ingericht, bijgebouwen die de boer nodig had om te overleven: een bakspieker, een smidse, een wagenmakerij, een bijenstal, veeschuren, wagenschuren, kapschuur voor landbouwgereedschappen, etc. Allemaal in een mooi park met een fraai museumrestaurant met terrassen aan grote vijvers. Maar het museum vertelt ook het verhaal van de 'Heeren', de bestuurders van vroeger: de commandeur, de Drost, de Hofmeier. Er is een expositie over de Bisschoppelijke Hof Ootmarsum, over de Hofmeier van Beverforde en er kan gratis een bezoekje gebracht worden aan het woonhuis van de laatste Drost van Twente in het centrum.



We kwamen ogen te kort om alles te bekijken. Jan waande zich heel eventjes boer uit lang vervlogen tijden. Logisch ook dat Jan zich amuseerde. Jan werkt immers op een zorgboerderij en doet z'n werk heel graag.



Eventjes voorzichtig ..... hier ... wonen bijen.

Uiteraard moesten de kelen wat gelaafd na zo een rondleiding en gingen we met z'n allen nog een drankje drinken in de bijgelegen herberg. Hier kwamen we een lerares muziek tegen. Binnen stond er een piano en dus volgde er een heuse zangstonde. Superleuk was dat. Alle mensen op het terras genoten en zongen zelfs mee. Annemiek speelde zelf een deuntje dat ze thuis geleerd had. Wat een belevenis was dat zeg !!.





Hieronder nog een mooie foto die we namen van Annemiek, Anjelies, Liza en Rene met de bloemenkar.



En Jan ... die speelde nog eventjes voor paard van dienst ....



Ondertussen verdiepte Paul zich in een mooi boek over de graanoogst. Een werkelijk mooi fotoboek van hoe het vroeger was.



Tijd om naar ons huisje te gaan. Helena en Paul zorgden weer voor een lekker avondmaal. Na het douchen speelden Anjelies en Rene een spelletje memorie maar dat was toch niet al te gemakkelijk. Paul en Helena maakten de keuzes wat beperkter want geef toe als je ziet hoeveel mogelijkheden er hier oorspronkelijk zijn dan is dat toch wat overdreven ....





Liza amuseerde zich met een ander spelletje. Er werden die week inderdaad heel wat spelletjes gespeeld. Rene hield er ook van te kleuren in zijn mooie kleurboek.



Anjelijes hielp ook graag met de maaltijd en/of de afwas



## Donderdag 20 augustus 2015

Voor donderdag had Paul afspraak gemaakt bij de ijsboer(in). Om 13.00u. mochten ze langs gaan. Na het bezoek aan de boerderij zou er ook nog naar Losser worden gegaan zodat iedereen nog mooie cadeautjes kon kopen. Uiteraard gingen ze voor de laatste avond nog eens lekker uit eten.

In de voormiddag ging Helena met de deelnemers die dat wilden een toertje doen in de speeltuin. Er werd gepingpong, op het luchtbed gesprongen, naar de diertjes gekeken, etc. Iedereen genoot met volle teugen. Iedereen moest ook nog een beetje bekomen van de voorgaande dag die toch best wel vermoeiend was voor heel wat van onze deelnemers. Ook waren we al een tijdje op vakantie zodat her en der de vermoeidheid toch serieus begon te wegen.





We namen ook eens de tijd om een mooie groepsfoto te maken. Morgen zouden we daar immers helemaal geen tijd voor hebben. Met de bereidwillige hulp van onze gastvrouw maakten we een paar mooie foto's op de bank die speciaal daarvoor is gezet.



In de namiddag vertrokken we dan naar de ijsboerderij.

We kregen er een woordje uitleg over het maken van ijs en de deelnemers mochten zelfs de bereide melk vasthouden waarmee de boerin dan voor ons een ijsje zou maken. In afwachting dat deze klaar was mochten de deelnemers alvast al een ander ijsje uitkiezen. Hallo, twee ijsjes in 1 bezoek? Jawel hoor.





Daarna gingen we naar de koeienstal. Daar werden ook de koeien gemolken die zorgden voor de zeer verse lekkere melk waar de boerin dan ijsjes van maakte.

Paul en Jan voelden zich meteen thuis en begonnen al te werken ....



Na een tijdje kwam de boerin met de klaargemaakte ijsjes. Lekker dat dat was ... Anjelies begon meteen te watertanden.



Er waren ook nog pasgeboren kalfjes op de boerderij. Vertederend, zeg nu zelf.





Na dit bezoek aan de boerderij was het tijd om naar Losser te gaan. Paul en Helena hadden gehoord dat het hier marktdag was (van 12.00u. tot 17.00u.) en Paul had ook in Losser een tafel besteld in een restaurant voor het tweede etentje buitenshuis.

We gingen dus eerst winkelen. Iedereen had nog wel iets in gedachten dat hij of zij wou kopen voor het thuisfront.



We gingen langs de markt, kochten een kleurboek voor Rene in de Hema, Jan kocht een tijdschrift over motoren, Anjelies wou graag nog een fles wijn voor haar papa en broer en koekjes voor mama, etc. Na een heuse zoektocht hadden we voor iedereen zijn of haar cadeautjes.

In hotel Smit werd er eerst nog een laatste drankje gedronken. Daarna was het tijd voor het avondmaal. We kregen een voorafje, een gans buffet als hoofdschotel (vlees en vis) en dan nog een leuk toetje. Een feest was het.





## Vrijdag 21 augustus 2015

Vandaag was het tijd om naar huis te gaan. Paul en Helena waren al vroeg opgestaan. Alle gerief moest immers verzameld worden. De keuken diende opgeruimd, ... En natuurlijk was er her en der hulp nodig bij het maken van de koffers. Eerst kregen de deelnemers nog een geschenkje aangeboden door Helena en Paul: een mooie kop gevuld met lekkere snoepjes. Daarna kregen ze van Stichting Tendens Vakanties ook nog een mooie sleutelhanger en tot slot kreeg iedereen natuurlijk z'n vakantiediploma.





Omstreeks 07.30u. werd iedereen gewekt en verzocht om zich na het aankleden aan tafel te begeven voor het ontbijt. Terwijl de deelnemers ontbeten ruimden Helena en Paul verder op en keken ze de koffers na van de deelnemers. Ook werden de kasten nagekeken (of er niets vergeten was). Anjelines en Liza zouden worden afgehaald. De ouders van Liza waren er al vroeg. Iedereen nam afscheid van Liza. Daarna moesten de deelnemers nog een beetje verder doen met hun spullen. Alle koffers en keukengerief werd reeds buiten gezet.

Samen met Jan vulde Paul het busje. Daarna was het nog een beetje wachten op de broer van Anjelines die haar zou komen afhalen. Uiteindelijk om +/- 09.40u. kwam de broer eraan. Nog even vlug gedag zeggen aan iedereen en weg was Anjelines.

Ondertussen hadden alle andere al plaatsgenomen in het busje. Het was tijd voor de rit naar huis. Om 11.00u. moesten drie deelnemers, te weten Jan, Rene en Annemiek, worden afgezet en tot slot moest Wim om 12.00u. worden afgezet in Arnhem bij Stichting Tendens Vakanties. Paul en Helena dronken nog een koffietje, regelden nog wat administratie en vertrokken dan uiteindelijk ook in Arnhem. Ze hadden nog een lange reis naar huis voor de boeg.

Een mooie vakantie en hopelijk tot een volgende keer .....

***D a a a a a a a a a a g ..... Vanwege Paul en Helena***

**E I N D E**

©Stichting Tendens Vakanties – Hoefbladlaan 6-12 Arnhem



*Vakanties waar we vrienden worden .....*